

Resa Bohuslän 17-19 juli

Sommarens tredagarsresa med RPG gick till södra Bohuslän. Efter start i Nässjö och Jönköping gick färden västerut med förmiddagskaffe i Karins lada.

I Kungälv mötte vår guide Elisabeth Bülow som sedan med mycket kunskap och engagemang berättade om resmål och platser vi passerade. I Kungälv fick vi höra historien om Bohus fästning och vi gjorde ett besök i Kungälvs kyrka, en mycket vacker barockkyrka från 1600-talet med utsökta målningar. Sedan åkte vi via Tjörnbrorna ut på öarna Tjörn och Orust.

Sent på eftermiddagen nådde vi hotell Bohusgården i Uddevalla där vi åt middag och hade vårt logi under resan.

Andra dagen startade med en rundtur i Uddevalla och sedan tog vi oss via Bokenäset med färjan till Ångön. Vår guide berättade om Evert Taubes liv och hans vistelse i Bohuslän. Under åren 1942-1945 bodde han långa perioder på Ångön. Det bohuslänska landskapet inspirerade honom och det var en mycket produktiv period i hans diktning och komponerande. På Flatön stannade vi till vid Flinks handelsbod och där kunde vi också se en minnessten över Taubes vistelse på öarna.

Färden gick sedan till Orust där vi åt en utsökt fiskmiddag på Sundsby säteri. Där berättade vår guide om Margareta Huitfeldt, som levde under 1600-talet och bodde på gården. Hon var godsägare och donator. Stiftelsen som förvaltar arvet efter henne delar ut stipendier och har gett namn åt Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

Nästa mål var Akvarellmuseet i Skärhamn där vi kunde se målningar och skulpturer av Hans Op de Beeck. På vägen tillbaka till Uddevalla passerade vi platsen för det stora jordskredet i september 2023 som drog med sig 400 meter av motorvägen. Vägen har nu efter endast 9 månader kunnat återställas.

Tredje dagen av vår resa började med besök på Gustafsbergs badhus och hälsokälla strax utanför Uddevalla. Det är Sveriges första havskuranstalt som startade sin verksamhet under 1700-talet.

Färden gick vidare med färja över Gullmarsfjorden. Vår guide berättade om den rosa graniten – bohusgraniten, som har brutits från början av 1840-talet och 100 år framåt. Vi besökte Lysekils kyrka som invigdes 1901 och är byggd i bohusgranit i gotisk stil.

I Lysekil besökte vi också Havets hus med akvarier där vi kunde förundras över det rika djurlivet i våra svenska hav. Dagen rymde också ett besök på Röe gård där vi fick avnjuta Bohusläns landskapsrätt äggost med björnbärssylt. Ett intressant besök var också hållristningarna i Backa.

Efter att ha tagit farväl av vår guide i Uddevalla gick färden hemåt med vår skickliga chaufför Åke Sjögren vid ratten. Trötta och belåtna kunde vi tacka varandra för god gemenskap efter dagar med rika upplevelser.

/Gunlög och Tomas Laveson